

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΩΚΟΣ

Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 26 Ιανουαρίου, 1970. Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο Λυκαβητού και το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick στις επιστήμες της Επικοινωνίας, «ΜΜΕ και δημοσιογραφία σε περίοδο κρίσεων», της Σχολής ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, Τμήμα δημοσιογραφίας. Είναι παντρεμένος με την Σωτηρούλα Κυριάκου-Τσώκου και έχει δύο παιδιά, τη Μάχη και τον Κωνσταντίνο.

Ως φοιτητής, εντάχθηκε το 1987, στην Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Αθήνας, της οποίας υπήρξε Αντιπρόεδρος. Μετά την κάθοδό του στην Κύπρο, εκλέγηκε Αντιπρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ. Το 2003 εκλέγηκε Πρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ, μέχρι το 2005. Από το 1998 μέχρι το 2004, υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Εκπροσώπησε και υπέγραψε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, Διακρατικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας για θέματα Νεολαίας και Πολιτισμού, με διάφορες χώρες. Υπήρξε εκπρόσωπος της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ στο νεοσύστατο τότε δικοινοτικό Φόρουμ Νεολαίας που συστάθηκε το 1994. Ως πρόεδρος της Οργάνωσης, υπέγραψε το 2004, την συμφωνία μεταξύ των Πολιτικών Οργανώσεων Νεολαίας για ενοποίηση του Φοιτητικού Κινήματος και την δημιουργία της ΠΟΦΕΝ.

Παρακολούθησε σειρά διεθνών σεμιναρίων και συνεδρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό όπως το "International Visitors Program", του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών, το «The role of the people's organizations in conflict resolution», που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και το Mashav Institute, το Παγκόσμιο Συνέδριο κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας που διοργάνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη στο Ντέρπαν της Νοτίου Αφρικής και το Ιδρυτικό Συνέδριο της Νεολαίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Επιμελήθηκε τις εκδόσεις της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ, «Οι Νέοι της ΕΟΚΑ», του ιστορικού, συγγραφέα Γιάννη Σπανού, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από την έναρξη του Ενωτικού Αγώνα και «Η συμβολή της Κύπρου στους Εθνικούς Αγώνες», της Άννας Καλογήρου Παύλου. Επιμελήθηκε το «Λεύκωμα Γλαύκου Κληρίδη» που αποτελεί έκδοση τιμής, στον ιδρυτή και επίτιμο πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 2008 εξέδωσε το βιβλίο, «Με κριτικό βλέμμα», το οποίο περιλαμβάνει 127 άρθρα του που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο την περίοδο 1993-2008. Το 2011 επιμελήθηκε την έκδοση του Δημοκρατικού Συναγερμού, «Έλληνες του Πόντου. Οι Τραντέλλενες».

Πέραν των 220 άρθρων του, ποικίλης θεματολογίας, έχουν φιλοξενηθεί στον Κυπριακό και Ελλαδικό τύπο μέχρι σήμερα. Το υπό έκδοση βιβλίο του, «Γλαύκος Κληρίδης, ο οραματιστής», αποτελεί μια ανάγλυφη παρουσία του μεγάλου έργου και της προσφοράς του μεγάλου Έλληνα-Κύπριου πολιτικού. Το 2008, μετά από εισήγηση του τότε Προέδρου του ΔΗ.ΣΥ, Νίκου Αναστασιάδη, διορίστηκε από το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗ.ΣΥ, ως Επίτροπος Αποδήμων και Ομογενών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού.